עניי שכונה קודמין

CHASDEI SHILO

חסדי שילה

The Mitzvah of Tzedaka is named after tzedek, justice, which leads to the conclusion that it is an obligation according to Halacha. Why? The needy individual did not work for me and I did not harm him? One would think that the mitzvah be called "Chesed" — meaning it's not a requirement of Halacha, but rather an act of good will.

The answer is that each of us has a responsibility and obligation to help others. When the right hand is wounded – the left hand cannot rest and say 'I am fine'. In the same way, Am Yisrael is all one entity – so when my neighbor is lacking, I too am hurt and therefore I must assist him.

How do we support a neighbor? "And you shall lend him sufficient for his needs, which he is lacking" (Devarim 15, 8). Each person has different needs and we must try fulfill them and ease their hardship.

"Chasdei Shilo", Baruch Hashem, supports the residents of the neighborhood with dedication and loyalty. It is an obligation and a significant Mitzvah for each one to contribute to the extent of his ability to the needy families in our neighborhood, via Chasdei Shilo.

-Harav Dovid Bagno

Halacha Corner:

רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י הלכה א
חייבין אנו להזהר במצות צדקה יותר מכל מצות
עשה שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו
שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו
לעשות צדקה ואין כסא ישראל מתכונן ודת
האמת עומדת אלא בצדקה שנאמר בצדקה
תכונני ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר
ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה:

מצות צדקה נקראת כך מלשון "צדק".
המילה "צדק" מורה על חיוב על-פי דין
"הוא צודק. צריך לשלם לו"(. מדוע? הרי
האדם הנזקק לא עבד בשבילי, לא הזקתי
לו וכדומה? לכאורה, היה יותר נכון לקרוא
למצוה זו "חסד", המורה על נתינה שאינה
מחוייבת על-פי הדין?

התשובה לכך היא שיש לכל אחד מאיתנו אחריות וחיוב לעזור לאחרים. כשיד ימין חולה ופצועה - יד שמאל אינה יכולה לשבת בשקט ולומר "אני בסדר גמור". כך גם בתוך עם ישראל - כולנו עם אחד, וכשלשכן שלי חסר - גם אני פגוע. לכן, אני חייב לדאוג לו.

כיצד דואגים לו? "די מחסורו אשר יחסר לו")דברים טו, ח(. לכל אחד יש צרכים וחסרונות אחרים, ועלינו לנסות לדאוג למלא אותם, ולהקל עליהם את המצוקה.

ארגון "חסדי שילה" דואג, ב"ה, לרווחת תושבי השכונה במסירות ובנאמנות. חובה ומצווה גדולה על כל אחד ואחד לסייע במי־ דת האפשר למשפחות הנזקקות בשכונתינו, ולתת ביד רחבה ל"חסדי שילה".

-הרב דוד בגנו



מהו חסדי שילה?

בשנת 2008 שכונת רמת שילה היתה בבניה והמשפחות הראשונות החלו להיכנס לשכונה. רחוב נחל עין גדי היה כביש עפר ללא גישה למרכז המסחרי. בתי הכנסת משכן שילה, אוהב ישראל עדיין לא הוקמו. לא היה פארק משחקים לילדים וישיבת לב התורה היתה שלד לא מוגמר. היתה הרבה התרגשות ורוח אופטימית באויר לקראת הקמת קהילה חדשה. למרות

העתיד הקסום שהלך והתהווה, היו כאלה שעבורם לא הכל היה כל כך ורוד...

במהלך השנים הבאות, עשרות משפחות נקלעו לקשיים ועברו משבר כזה או אחר ולפעמים הגיעו למבוי סתום, כתוצאה מכך, התרכזו פניות רבות לעזרה אצל <u>הרב בנימיו</u> פלינטנשטיין, מה שהביא אותו להקים את

<u>כז נטנשט ה,</u> ניוד שחב א אוונו דודון ם אונ "חסדי שילה" ולקרוא ולצרף אל הדגל את כלל רבני השכונה. לצרכי הנזקקים בשכונה נרתמו,

רבני ומנהיגי הקהילות, הרב דוד בגנו, הרב פלינטנשטיין, הרב יהושע גרזי, הרב חגי גולדשמידט, הרב אברהם יעקובוביץ, הרב בנג'י קוולווסר, הרב שי נפתלי, הרב בועז מורי והרב משה מולה, והחלו באיסוף משאבים כדי לתת מענה לצרכי החסד המרובים בקהילה. החזון היה שבשכונת רמת שילה שבה מספר לא קטן של בתי כנסיות, יהיה ארגון חסד קהילתי אחד שיסייע לכולם- אשכנזים, ספרדים, חסידים, עולים חדשים ואזרחים ותיקים מכל גיל וצבע. בהמשך השנים הצטרפו למהלך גם הרב גיל דמארי, הרב מאיר אבוחצירא, הרב גיל וצבע. בהמשר השנים הצטרפו למהלך גם הרב גיל דמארי, הרב מאיר דהאן והרב שי דנינו. התאחדות כלל רבני השכונה סביב "חסדי שילה" נעם ממן, הרב מאיר דהאן והרב שי דנינו.

פניות ובקשות ממשיכות להגיע לארגון וחסדי שיל<mark>ה נותנים מענה לכל בקשה. ישנ</mark>ו שיתוף פעולה עם ארגוני חסד נוספים על מנת למנף <mark>את יכולות</mark> הפעילות והנתינה עבור הנזקקים. 97% מכספי התרומות שניתנות- עובר ישר למשפחות נזקקות. רק אחוז קטן משמש את הוצאות התפעול של הארגון. הצוות כולו מורכב ממתנדבים אשר חיים חיים של נתינה.

עם הזמן צרכי החסד של הקהילה גדלים ואנחנו זקוקים לכל אחד ואחד בקהילה להצטרף. מפאת צנעת הפרט, איננו מפרטים את המקרים השונים, אך בהם- הורים יחידים, איבוד מקור הכנסה, חולי, הוצאות חגים ועוד. חסדי שילה עוזרים לנזקקים בתכנון פיננסי, טיפול, עזרה משפטית והנחיה אישית לכל מקרה. כיום חסדי שילה מסייעת לכ0 משפחות, פי 3 ממה שהיה לפני 10 שנים.



ברצוננו להודות לכל אלו שתרמו במהלך השנים מכספם ומזמנם והפכו את חסדי שילה למה שהיא היום. אנו פונים בקריאה למשפחות החדשות בקהילה להצטרף אלינו, להכיר את פועלנו ולקחת חלק בחסד הקהילתי. אנו נשמח להצטרפות כל משפחה חדשה בתרומה חודשית קבועה כדי שנוכל להמשיך עם פעילות החסד. יהי רצון שתזכו להיות תמיד מהנותנים .

כיצד אתה יכול לעזור? פשוט הכנס לאתר שלנו ותרום בשקלים או דולרים, תרומה חד פעמית או הוראת קבע www.chasdeishilo.com In 2008 Ramat Shilo was still under construction with the first families moving in. It was unrecognizable compared to its appearance today. Ein Gedi was a dirt road and there was no access to the Merkaz. There was no Miskan Shilo, no Ohev Yisroel, no park for the kids and Lev HaTorah was a shell of a building. But a spirit of optimism regarding the future pervaded the air. The anticipation of a new community filled everyone with excitement. Well....not everyone. Some people could not focus on the excitement of being part of a developing community. Their main concern was earning enough money to buy food for their families. Over the next few years, dozens of people came forward to request a helping hand to get them over a financial hump or out of a tight situation. Some of those individuals approached Rav Binyamin Flintenstein who, in turn, quickly founded Chasdei Shilo and asked the other Rabbanim of the community to join. Seeing the needs of the community grow, the leaders of the community including Rav Dovid Bagno, Rav Flintenstein, Ray Yehoshua Gerzi, Ray Chaggai Goldschmidt, Rav Avraham Iacobowitz, Ray Benjy Kwalwasser, Ray Mamman, Ray Boaz Mori, and Ray Moshe Mula started to pull together resources to help those people in need. They envisioned a community of members who may daven in different shuls, but would unite to perform Chessed as a singular entity. It would comprise Sefardim, Ashkenazim, Chasidim, Olim and native Israelis of every stripe and color. Later on, Rav Gil Damari, Rav Meir Abuchatzeira, Rav Meir Dahan, and Rav Shai Danino joined the Chasdei Shilo team as well. This unity is the heart and soul of the community and the shared vision of the rabbinic leadership. Requests for help came and continue to come from every type of Jew and from every Shul. Chasdei Shilo takes care of all the families in need in Ramat Shilo, and does so as a united community effort. Chasdei Shilo was set up to leverage other professional organizations to

maximize resources for the local community. To this day, 97% of all money collected goes directly to those that need it and not to overhead. The staff consists of volunteers who are trying to make a difference and enhance our community. The needs of the community have continued to expand, and our neighbors need everyone's participation.

Each family is unique and requires the utmost sensitivity and care to ensure that its



members' dignity and respect are preserved. Accordingly, we will refrain from mentioning particular details. However, we can mention that the cases include: single parenthood, job loss, sickness, and coverage for chaggim among many others. Chasdei Shilo helps with financial budgeting, therapy, legal support and mentoring to help break the cycle of poverty. Currently there are around 30 families that are being assisted with that number nearly 3 times what it was 10 years ago.

We would like to thank those who have donated their time and money over the years to help make this project a success and would like to ask newcomers to the community to take time to familiarize yourself with Chasdei Shilo and participate with regular donations to ensure that we can continue to help those in need. We would like to bless each of you that you should always find yourselves on the side of giving!

How can I help?

Simply visit www.chasdeishilo.com and donations can be made in either USD or NIS for either a one time donation or a Horaat Kevah.



?כיצד אתה יכול לעזור פשוט הכנס לאתר שלנו ותרום בשקלים או דולרים, תרומה חד פעמית או הוראת קבע www.chasdeishilo.com How can I help? Simply visit www.chasdeishilo.com and donations can be made in either USD or NIS for either a one time donation or a Horaat Kevah.